



Inspiratie en zingeving Culemborg

Programmaboekje najaar 2024

Protestantse Gemeente Culemborg

Gedeeltelijk in samenwerking met kerken in Culemborg en de regio

Welkom

Voor je ligt het najaarsprogramma 2024 van de werkgroep 'Inspiratie en Zingeving' van de Protestantse Gemeente Culemborg. We bieden opnieuw een gevarieerd programma, met activiteiten voor hoofd, hart en lijf. Voor denkers en doeners! We hebben het met veel plezier samengesteld. Ook dit keer zoeken we in ons programma verbinding met andere kerken in de regio en in onze eigen stad.

Er zijn dit najaar veel verschillende mogelijkheden om naar toe te gaan. De geschiedenis van het kerklied, een workshop over verdiepend ademhalen, verbindende communicatie, de toekomst van kerken, een muzikale lezing over ouder worden, een lezing over onzeker weten, en een onroerende film in de Fransche School.

Opnieuw een minicursus gedichten schrijven en bezinnend schilderen in de Adventstijd. In samenwerking met kerken in de regio nodigen we je van harte uit bij de Betuwse Leergang.

En dat alles met aansprekende gasten van buiten. Laat u verrassen, ook met al het talent dat we aanspreken uit Culemborg zelf. Laten we tot slot de stamtafel in de Grote- of Barbarakerk niet vergeten met koffie, koek en een thema!

Tot slot vindt u in dit boekje ook een overzicht van het programma van de Culemborgse rooms-katholieke geloofsgemeenschap ('Het Leerhuis').

Dit is het derde halfjaarlijkse programma dat we als werkgroep 'Inspiratie en Zingeving' aanbieden. Heb je zelf echter een idee, wens of suggestie voor ons, laat het ons dan weten (via j.goed@icloud.com). We kunnen dan – met het oog op het voorjaarsprogramma 2025 - kijken wat er mogelijk is.

We wensen je veel plezier én inspiratie met dit najaarsprogramma! We hopen je op één van de avonden, ochtenden of middagen te morgen verwelkomen. Natuurlijk óók als je geen lid bent van de Protestantse Gemeente Culemborg, ben je van harte welkom!

Tot ziens!

De werkgroep 'Inspiratie en Zingeving':

Mirjam Fonteijs, Wilko Nijkamp, Héléne van Oorschot, Jan den Hertog en Jan Goed.

Zo zong dat volk...

Een reis door de geschiedenis van het kerklied met Marijn Slappendel



'zich het geloof inzingend', 'onderwijzing', 'verkondiging' naar 'verstilling', 'meditatie' en 'beleving'.

Op deze zondagmiddag luisteren én zingen wij ons een weg door heel de geschiedenis van het kerklied: van de joodse wortels, via het gregoriaans, de reformatie, de verlichting, het psalmenoproer, de liturgische beweging, Vaticanum II en de oecumene naar de liederen van vandaag.



Marijn Slappendel studeerde orgel, koördirectie en kerkmuziek te Utrecht en klavecimbel te Amsterdam. Van 1991 tot 2005 was hij organist te Boskoop en Waddinxveen. Sinds 2005 is hij cantor-organist van de Grote of Barbarakerk te Culemborg, waar hij de historische orgels bespeelt en leiding geeft aan de Barbara Cantorij en Concerto. Als continuo-speler maakt hij deel uit van het Trio da Fusignano. Hij is tevens werkzaam als docent orgel, piano en klavecimbel.

Tijdstip: zondagmiddag 22 september om 15.00 uur
Waar: Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 2 Culemborg
Aanmelding niet nodig
Vrije gift

Heilige Adem, Bron Van Levenskracht

Workshop – theorie en praktijk door Jan Verduijn



Het Hebreeuwse woord 'ruach' laat zich vertalen als geest, of... adem! Op Adem is een christelijke spirituele community in Utrecht. Een pioniersplek die is ontstaan om drukke mensen in de stad te bereiken, hen te helpen met druk en stress om te gaan. Stilte, ontspanning, ademhaling en gebed zijn uitgangspunten om in het drukke leven toch innerlijke rust en kalme te ervaren bij God. Vanuit bijbels perspectief, de monastieke traditie en de christelijke spiritualiteit leren we de adem te betrekken in ons hele leven. Zoals zuurstof door de ademhaling het hele lichaam vervult, zo vult Gods geest als levensadem ons hart en ziel. In deze workshop worden bijbel en theorie afgewisseld met praktische oefeningen om zelf ook te ervaren.



Jan Verduijn
Ademtrainer & counselor

Tijdstip: dinsdagavond 24 september van 20.00 – 22.00 uur
Waar: Open Hof, Beethovenlaan 2, Culemborg
Aanmelding niet nodig
Vrije gift

Verbindende communicatie

Workshop – theorie en praktijk, door Elly van Wageningen



Elly van Wageningen

Ik ben al heel veel jaar werkzaam als adviseur. Een aantal jaren geleden heb ik mij verdiept en bekwaamd in 'geweldloze of verbindende communicatie'. Dit is een manier van communiceren die is ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Voor mij is de kern van geweldloze communicatie, dat je aandachtig leert luisteren zowel naar een ander als naar wat er in jezelf leeft. Door dat te herkennen en erkennen ben je in staat om in verbinding te blijven met jezelf en met anderen om je heen. Mijn verlangen is, dat mensen in de kerk dit ook leren en zo in hun omgeving echte vredestichters zullen zijn. Hoe geweldig zou het zijn dat we zo met onze kinderen, burens, collega's, dorpsgenoten omgaan. Dat we met hen in vrede leven en tegelijk ook de vrede in onszelf ervaren. Geweldloze Communicatie gaat dieper dan alleen maar een manier van communiceren, het wordt een manier van leven. Leven vanuit compassie en empathie. Klinkt het soft? Vergis je niet. Het vraagt lef en moed!

In de workshop leg ik de belangrijkste stap van geweldloze communicatie uit en leren we hoe je oordelen over jezelf en anderen kunt ombuigen naar compassie.

Hoop jullie te zien in mijn workshop.

Tijdstip: dinsdagavond 1 oktober, van 19:30 u tot 22:00 u
Waar: Open Hof, Beethovenlaan 2, Culemborg
Aanmelden niet nodig
Vrije gift

Lezing door Tabitha van Krimpen

Hoe kan een toekomstbestendige kerk waarin alle generaties meedoen er uitzien?



Waarom niet een abonnement op de kerk, in plaats van Actie Kerkbalans? Wat als er in de kerk meer ruimte zou zijn voor experiment en het zoeken naar nieuwe vormen? Tabitha van Krimpen onderzoekt aan de hand van haar concept 'bottom-up kerk' hoe een kerk beter kan aansluiten bij jonge mensen en bij de huidige tijd. Daarbij is het belangrijk om terug te gaan naar de kern van kerk-zijn en niet te vertrouwen op regels en procedures, maar op God die de kerk in zijn hand houdt. Daarnaast is een andere ma-

nier van kijken nodig, waarbij niet crises, maar kansen voor de kerk centraal staan. Tabitha deelt haar prikkelende visie op kerk-zijn in deze tijd en voor de toekomst. Ook maakt ze als Culemborgse de toepassing met wat dat kan betekenen in de Culemborgse context en wat nodig is om een aantrekkelijke, zichtbare en bloeiende geloofsgemeenschap te zijn.



Tabitha van Krimpen (1998) was in 2021-22 de Jonge Theoloog des Vaderlands. Daarmee was ze een jaar lang de ambassadeur van de theologie in Nederland. Ze woont in Culemborg, groeide op in Woudenberg, en studeerde bedrijfskunde en theologie in Nijmegen en Amsterdam. In juni 2023 verscheen haar eerste boek 'Bottom-up kerk: zijn waar twintigers zijn' bij uitgeverij KokBoekencentrum. Momenteel doet ze promotieonderzoek rond 'Moreel leiderschap en roeping' aan de Vrije Universiteit en de Protestantse Theologische Universiteit.

Tijdstip: dinsdagavond 22 oktober komen. Van 20.00 u tot 22:00 u
Waar: Open Hof, Beethovenlaan 2, Culemborg
Aanmelden niet nodig
Vrije gift

Senioren en Sabbat

Muzikale vertelling

Hoe is het om senior te zijn? In een mozaïek van liederen en vertellingen verkennen wij de sabbat in relatie tot ouder worden. Met mijmeringen en beschouwingen herijken wij ons beeld van het latere leven. Het programma bestaat uit drie kwartier presentatie en drie kwartier nagesprek over de zorgen en zegeningen van de ouderdom, gezien vanuit de zevende dag.



Elisabeth Posthumus Meyjes,
zingerende theoloog en emeritus predikant.
Martin Walton, performer, predikant en
emeritus-hoogleraar geestelijke verzorging,
Protestantse Theologische Universiteit.
In 2022 stadsdichter Culemborg. www.walton.nl
Fotograaf Josette Mellies



Mirek Walton, gitarist, pianist,
componist en producer.
Manager Innovatie & Projecten bij
Muziekschool Amsterdam.
Fotograaf Josette Mellies

Tijdstip: zondag, 10 november 2024 van 14.30 – 16.00 uur
Waar: Open Hof, Beethovenlaan 2, Culemborg
Aanmelden niet nodig
Vrije gift

Documentairefilm WHERE ARE YOU ADAM?

Bekroonde film over het leven van monniken op de berg Athos
(Gemaakt door een Oekraïense documentairemaker)



Op woensdagavond 13 november wordt de bijzondere documentairefilm 'Where are you Adam?' vertoond in de Fransche school. De filmvertoning begint om 20.15 uur. De entree bedraagt € 10,-. De opbrengst zal geheel ten goede komen aan noodlijdende Oekraïense families. De Protestantse Gemeente Culemborg en de Raad van Kerken Culemborg hebben zich garant gesteld voor een opbrengst van tenminste € 400. De Fransche school heeft de zaal tegen gereduceerde kosten beschikbaar gesteld.

Deze uitzonderlijke Oekraïense documentaire geeft een inkijkje in het leven van monniken op het Griekse schiereiland Athos met zijn schitterende natuur. De tijd wordt daar niet door de klok beheerst. De monniken

gaan geheel op in hun werk en gebed en doorstaan beproevingen, moeilijkheden en pijn. De beelden in de film raken je in je ziel. De documentaire is zichtbaar met liefde gemaakt. Een trailer is te zien op: <https://www.youtube.com/watch?v=h7o-POVH09w>

Deze documentaire van de Oekraïense filmmaker Oleksandr Plyska en regisseur Aleksandr Zaporoshchenko was al in 22 verschillende landen te zien en heeft al verschillende prijzen gewonnen. De Nederlandse première was op 4 oktober 2022 in De Balie te Amsterdam.

De film wordt ingeleid door Katja Novikova uit Oekraïne. Zij woont in Nederland en werkt als vrijwilliger samen met Alexander Plyska, de producent van deze film.

Tijdstip: woensdagavond 13 november, aanvang 20.15 uur

Waar: Theater De Fransche School Culemborg

Aanmelden niet nodig

De entree bedraagt € 10 te betalen bij de kassa of vooraf reserveren via de website van de FS (www.theaterdefranscheschool.nl)

(De opbrengsten gaan volledig als steun naar Oekraïense families)

in samenwerking met de Raad van kerken Culemborg

Onzeker Weten



"Een enthousiast geschreven boek, door de drie jonge musketiers van de radicale theologie in ons land."

- Bert Altena -
NieuwWij

Rikko Voorberg, Gerko Tempelman en Bram Kalkman schreven het boek "Onzeker Weten", een theologisch boek dat uitdaagt om onzekerheid te omarmen. Om ons heen lijken mensen van alles zeker te weten. Voor elk van onze onzekerheden wordt er wel een oplossing aangedragen. Het heeft iets aantrekkelijks. Maar doen zulke oplossingen wat ze beloven?

In deze lezing dagen Rikko Voorberg en Bram Kalkman ons uit om onzekerheid als uitgangspunt te nemen. Onder de vlag van Radicale Theologie laten zij een rijke mix van postmoderne filosofen, kunstenaars en activisten aan het woord. Ze keren traditionele zekerheden binnenstebuiten en ontdekken juist in het christendom ruimte voor een bevrijdend niet-zeker-weten.

Dan blijkt dat onzeker weten een bron is van creativiteit, authenticiteit en verbinding. Verbinding met jezelf, met anderen en met de eeuwenoude christelijke traditie.

Het belooft een lezing te worden die prikkelt en uitdaagt. Niet in de laatste plaats door de sprankelende interactie tussen Rikko Voorberg en Bram Kalkman.

Tevens biedt het goede discussiestof voor een lees/studiekring.

Van harte aanbevolen voor iedereen die wil ontdekken wat er nu in de moderne theologie speelt.



Bram Kalkman is religiewetenschapper en antropoloog. Hij neemt je mee door de soms ingewikkelde, maar steeds verrassende filosofische gedachten van de radicale theologie.



Rikko Voorberg is theoloog en oprichter van de PopUpKerk. Met activisme, kunst en rituelen brengt hij Onzeker Weten naar de praktijk.

Tijdstip: vrijdagavond 29 november om 20.00 – 22.00 uur

Waar: Open Hof, Beethovenlaan 2, Culemborg

Aanmelden niet nodig

Vrije gift

Bezinnend Creatief – twee Advents-workshops



o.l.v. Mirjam Fonteijn

Twee workshops in de Adventstijd met als thema: Engelen. In de voorbereiding naar de geboorte van Jezus en kort na de geboorte spelen engelen een belangrijke rol. Eén keer bied ik jullie aan om vanuit de kleur naar de vorm toe te werken met soft pastel en het zo laten ontstaan van je verbeelding.

De andere keer gaan we aan de slag met collages.

Fijn om in deze donkere dagen mee bezig te zijn.

Mirjam zorgt voor de materialen.



Tijdstip: zaterdagmiddag 14 en 21 december van 14.00- 16.00 uur
Waar: Open Hof, Beethovenlaan 2, Culemborg
Opgeven voor maandag 9 december bij Mirjam,
WhatsApp 0683408287 of per e-mail: mirjamfonteijn@gmail.com
Vrije gift



Mirjam Fonteijn-Slagter is kunstzinnig therapeut en geeft creatieve workshops rond allerlei thema's

De Stamtafel

Koffie, koek en thema in de Grote of Barbarakerk

Voor sommigen is het een vast gebruik. Even koffiedrinken in de Barbarakerk na een bezoek aan de markt. We sluiten daarop aan met een bijzonder koffiemoment, 'De Stamtafel met 'koffie-koek en thema'. Iedere eerste dinsdagmorgen van de maand nodigen we een gast uit, een gemeentelid met een bijzonder verhaal of een bijzonder thema.

Wie de bijzondere gast zal zijn kunt u de week ervoor lezen in de Weekbrief. Als het nog warm genoeg is zitten we in de koffiehoek in de grote kerkruimte (hoofdingang) en bij kou trekken we ons terug in de Librije (glazen deur). Wat de temperatuur ook is, u bent van harte welkom.



Nettie Boon
Gastvrouw Stamtafel

Iedere dinsdagmorgen koffiedrinken van 10.00 – 12.00 uur in Grote of Barbarakerk.
En 1 x per maand 'De Stamtafel' dus koffie-koek-thema met een gastspreker.
Komend najaar op 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december.
Op 3 september vertelt Hugo Eigenraam over het spoorlijntje Tiel-Buren-Culemborg
Vrije inloop. Geen kosten

Minicursus gedichten schrijven met René van Loenen

Wegens succes geprolongerd!!!

Het schrijven van gedichten begint met gedichten lezen. Er is niets mis met het navolgen van goede voorbeelden, want je kunt heel veel leren van de talige lenigheid van Herman de Coninck of de sprankelende eenvoud van Tjitske Jansen.

In twee workshops gaan we oefenen in de kunst van het weglaten, de kunst van het niet-benoemen en de kunst van het misleiden. Dat klinkt niet erg poëtisch, maar het zijn vaardigheden die je nodig hebt om een gedicht te schrijven dat meer is dan een rijmend vers. Na diverse deeloefeningen in de eerste workshop gaan we in de tweede bijeenkomst aan de slag met het schrijven van volledige gedichten.



René van Loenen was van 1972 tot 2010 leraar Nederlands aan het KWC. Hij schrijft en vertaalt gedichten en liedteksten. Aan verschillende liedboeken leverde hij tekstbijdragen, waaronder 19 aan het huidige Liedboek. Sinds enige tijd werkt hij aan een nieuwe bundel met teksten rond de thema's schepping en klimaatcrisis.
www.renevanloenen.nl

ODE AAN DE MUS

*Vroeger vielen ze nog van het dak
in de lange hete zomers van de jaren vijftig.
Met honderden tegelijk
donderden ze uit de goten, joegen*

*als schooljongens door de plassen –
want regenen deed het toen ook al.
Onbeschermde vogelsoort zei mijn vader
en ik zag mannen voor me met geweren.*

*Er werd niet geschoten, ze zijn stilletjes
verdwenen, samen met het kattenkwaad
de meisjes van twaalf en de paters.*

*Nu tjielpen de mobieltjes, dit is
de schreeuwende eeuw. Van de spreuwen.
Van de nog onbarmhartiger meeuwen.*

Antoine Uitdehaag

Natuurlijk is het krijgen en geven van feedback op het gemaakte werk onderdeel van deze minicursus. Maar veel belangrijker dan het resultaat is de ervaring van het creatieve proces die het schrijven van een gedicht je oplevert.

In het voorjaar 2024 heeft René van Loenen deze cursus voor het eerst gegeven. Er was zoveel enthousiasme dat we hebben besloten deze nogmaals aan te bieden.

Tijdstip: dinsdagmiddag 10 december van 14.00- 16.00 uur;
de tweede middag bepalen we in overleg met de deelnemers.
Waar: Open Hof, Beethovenlaan 2, Culemborg

Graag voor 26 november opgeven bij Jan Goed (j.gloed@icloud.com)
Er is een maximum van 10 personen.
Vrije gift

Betuwse Leergang

Cursus 'Vernieuwing van de kerk' – najaar 2024

Door Bram Bregman



Heeft de kerk nog toekomst? Dat is een reële vraag na decennia van kerkverlating en kerk-sluiting waarvan het eind niet in zicht is. De kerk (katholiek en protestant) heeft in mijn ogen geen antwoord gegeven op de vele (grote) vragen van de moderne tijd. De kerk lijkt verstard – en wil vasthouden aan inhoud en vormen die veel mensen – jong en oud - niet meer raken en ontroeren. Gezien de grote problemen in de samenleving op persoonlijk gebied en in de politiek is het de hoogste tijd om open, vrij en zonder angst na te denken of het anders kan. De kerk heeft eeuwenlang een inspirerend verhaal en barmhartige zorg gegeven. Dat mag niet verloren gaan.

De data en locaties zijn:

Dinsdagen (middagen van 14.00-16.00 of avonden van 20.00 – 22.00 uur)

24 sept - Sint Pieterskerk in Tricht

15 okt - De Dorpskamer, Molenkampstraat 4, Enspijk.

29 okt. - De Open Hof Beethovenlaan 2, Culemborg

12 nov. - Tricht

19 nov. - Deil/Enspijk

10 dec. - Culemborg

Aanmelding bij: bram.bregman@kpnmail.nl (tel.: 06-36435901).

Wilt u aangeven of u voorkeur heeft voor een middag- of avondbijeenkomst.

Afhankelijk van de aanmeldingen kunnen we dan een of twee groepen vormen

Aan de deelnemers van deze cursus wordt een bijdrage van € 30 gevraagd voor de 6 bijeenkomsten samen. Na aanmelding krijgt u bericht over de betaling.



Ds. Bram Bregman (1955) is opgegroeid op een boerderij (in Pijnacker, ZH). Na 6 jaar in het bedrijfsleven, is hij theologie gaan studeren. Vervolgens was hij predikant (PKN) in Austerlitz, Bunnik, Biddinghuizen, Emmeloord, Apeldoorn en Rhenen. Politiek actief geweest rond de nasleep van Srebrenica. Deze cursus heeft hij eerder gegeven in Apeldoorn en Maarssen. www.wordpress.predikantlijn.com

Zes bijeenkomsten, waarin ik steeds het eerste uur een presentatie geef. Het tweede uur spreken we hierover in groepjes aan de hand van stellingen. Het boek 'Volwassen geloven en denken' van Dirk van de Glind geeft mooie aanvullende informatie bij deze cursus. Van harte aanbevolen.

Zes bijeenkomst met verschillende thema's:

- De ontwikkeling van godsdienstig bewustzijn van 'primitieve' mythische religie - via bijbel naar nu, de 21e eeuw: leven in het tijdperk van de Geest.
- Waar gaat het God in de bijbel om? De theologie van Kuitert – Den Heyer – Drewermann – Levinas – Dorothee Sölle - Carel ter Linden.
- De ontdekking van de psychologie – wat betekent dit voor ons gods- en mensbeeld?
- Wat betekent vergelijking van oosterse godsdiensten met het joods-christelijke godsbeeld voor onze omgang met de natuur en de huidige klimaatcrisis? (Boek: Karen Armstrong - De heilige natuur, en Philipp Blom – de onderwerping)
- Kan de kerk gevoed door een 'aardse mystiek' (verwondering, dankbaarheid, vrijheid) transformeren tot een 'levensschool' van de liefde – Jezus achterna?
- Open gesprek over wat de nieuwe inzichten concreet (kunnen) betekenen als stappen naar een vernieuwde kerk.

Regionale samenwerking

LEERHUIS – Najaar 2024

Huis van Barmhartigheid – Geloofsgemeenschap St. Barbara Culemborg



De rooms-katholieke geloofsgemeenschap St. Barbara Culemborg biedt vanaf het seizoen 2024-2025 een programma aan van toerusting voor iedereen die de basis van het geloofsleven wil versterken. Onze geloofsgemeenschap biedt dit programma aan vanuit de overtuiging, dat bij onze parochianen grote behoefte bestaat naar verdieping en verrijking. Het Leerhuis staat open voor iedereen die interesse heeft in het programma. We rekenen er op, dat iedereen die voor een onderwerp inschrijft, zich vastlegt voor de volledige serie avonden over dat specifieke onderwerp. Deelname is gratis, wie een financiële bijdrage wil leveren is van harte welkom.

1 Het katholiek sociaal denken, met René de Weerd MA (Parochie Maria Den Bosch)

Een belangrijk onderdeel van het katholieke geloof vormt de sociale leer van de Kerk. De Bergrede en de Werken van Barmhartigheid vormen de basis van het katholiek sociaal denken. Wat houdt deze sociale leer in? Diaken René de Weerd MA zal gedurende vier maandagavonden inzicht geven in de sociale leer. Ook zal hij ingaan op de uitdagingen voor onze Kerk op sociaal gebied in een wereld waarin het christelijk geloof aan relevantie lijkt te verliezen. Vier maandagen in 2024 van 20:00 – 22:00 uur: 16 september 2024/ 14 oktober 2024/ 11 november 2024/ 9 december 2024

2 Achtergrond en praktijk van onze liturgie, met dr. Ad de Keyzer (Titus Brandsma Instituut Nijmegen).

Onze vieringen zijn inspirerende rituelen. Wat betekenen die rituelen eigenlijk, waarom hebben zij hun specifieke vorm gekregen, kan de liturgie ook op andere, onverwachte manieren invulling krijgen? Hoe zit het eigenlijk met de indeling van het kerkelijk jaar? In een programma van zes woensdagen belicht dr. Ad de Keyzer aspecten van de liturgische vormgeving én de achtergrond daarvan, met als doel, dat de deelnemers inzicht krijgen in wat liturgie is en wat zij daarin doen. Drie woensdagen in 2024 van 20:00 – 22:00 uur: 9 oktober 2024/ 13 november 2024/ 11 december 2024 (en nog drie woensdagen in 2025)

3 Vensters van Barmhartigheid - zeven bijeenkomsten, geleid door parochianen zelf.

Na het succes van de Vensters in het afgelopen seizoen bieden we een nieuwe reeks van zeven avonden aan. De opzet van de avonden blijft ongewijzigd. Elke avond staat er één van de ramen in de Noordelijke zijbeuk van onze kerk centraal: de Geestelijke Werken van Barmhartigheid. De avonden worden geleid door enkele parochianen vanuit de Culemborgse rooms-katholieke geloofsgemeenschap. Drie donderdagen in 2024 van 20:00 – 22:00 uur: 19 september 2024/ 7 november 2024/ 12 december 2024 (en nog vier donderdagen in 2025)

4 Godsdienst en klimaat: groene theologie met pastor mr. Paul van de Ven (Tiel).

Het christendom heeft eeuwenlang uitbuiting van de natuur gelegitimeerd. Groene theologie komt daartegen in het geweer. Niet de mens staat centraal in de relatie tussen God en de wereld, maar Gods liefde voor heel de schepping. Wat betekent dat voor ons dagelijks leven? Pastor Paul van de Ven laat ons kennismaken met de 'groene theologie'. Maandag 27 januari 2025, van 20:00 – 22:00 uur

Inschrijving is mogelijk via het e-mailadres: huisvanbarmhartigheid@gmail.com

Uiterlijke datum van inschrijving: 6 september 2024

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Parochiecentrum - Ridderstraat 198

Najaarsprogramma 2024

22/9 Zo-middag	15.00-17.00	Zo zong dat volk	Grote of Barbarakerk	
24/9 Di-avond	20.00-22.00	Heilige Adem	Open Hof	
1/10 Di-avond	19.30-22.00	Verbindende Communicatie	Open Hof	
22/10 Di-avond	20.00-22.00	Bottom Up kerk	Open Hof	
10/11 Zo-middag	14.30-16.00	Senioren en Sabbat	Open Hof	
13/11 Wo-avond	20.15	Film Where are you Adam	Fransche School	€ 10
29/11 Vr-avond	20.00-22.00	Onzeker Weten	Open Hof	
14/12 en 21/12 Za	14.00-16.00	Creatieve workshops	Open Hof	Aanmelden
10/12 en ... Di-middag	14.00-16.00	Mini-cursus gedichten schrijven	Open Hof	Aanmelden
1e dinsdag vd maand	10.00-12.00	Koffie-koek-thema	Grote of Barbarakerk	
Di 24/9, 15/10, 29/10, 12/11,19/11 en 10/12	14.00-16.00 of 20.00-22.00	Betuwse Leergang vernieuwing vd kerk	Tricht, Beesd en Culemborg	Aanmelden

Overige activiteiten

Sept. t/m dec.	20.00-22.00	Programma RK-geloofsgemeenschap St. Barbara Culemborg St. Barbarakerk Culemborg	Aanmelden
----------------	-------------	--	-----------

Het Najaarsprogramma is opgesteld door de werkgroep Inspiratie en Zingeving van de Protestantse Gemeente Culemborg.

De film 'Where are you Adam' wordt aangeboden in samenwerking met de Raad van Kerken Culemborg.

De Betuwse Leergang is een samenwerking van protestantse gemeenten in onze regio.

Aan de bijeenkomsten zijn – tenzij anders vermeld – voor u geen kosten verbonden en iedereen is van harte welkom, ook als u geen lid van een kerk bent.

Uiteraard zijn we blij met iedere gift.

U kunt een bijdrage overmaken op NL 71 RABO 0312 5894 25 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Culemborg, onder vermelding 'Programma Inspiratie en Zingeving'.

Afbeelding voorpagina Mirjam Fonteijn, vormgeving Peter Steutel, opmaak Femke Petersen